

Αγαπικό μου ημερολόγιο την Πέμπτη 26 Μαΐου

Είχαμε εγγραφή στον εκκλησάκι του αγίου Πέτρου. Όταν έφτασε το πούλμαν μας πήγε στο εκκλησάκι και εστράφημε

της ψάθες μας και εκεί είχαν έρθει η Μαρία γοις

είχα έρθει η Μαρία της Θύμης της Μαρίας του

γιώργου κρουζούνη και η Μαρία του Γάσου του

Αντωνόπουλου η βιβλιοθηκάρια εκεί είχα έρθει

και μια ξεναγός που μας είναι πληροφορίες για

την εκκλίσια. Εκεί είχα και ένα ληβάδι που πεξαμε.

και διασκεδάσαμε ποτό η Δήμητρα είχα φέρι μια

προσοχαφική και καναμίσσες ασίες προσοχαφίες.

Μετά είμας είπαν να φητούμε σήσα στην εκκλίσια και

φάρμα είναι έπράχματα για αυτό το εκκλίσια

Αυτα είχαμε κανι αγαπικό μου ημερολόγιο

Ελέα ☺

λοφα Γι

28 και 29-5-2022

Αγαπητό μου ημερολόγιο.



Θα σου πω για την εκδρομή
στο εκδήσαιο του αγίου
Πέτρου και Παύλου. Πήγαμε με
ένα μικρο λεωφορίο του δήμου
και η διαδρομή διάρκεσε λίγο περισσότερο
από ένα λεπτό. Όταν φτάσαμε
στρώσαμε μια λαβα καθίσουμε πάνω
νω της φαγά του παζαρι. Σε λίγη
ώρα ήρθε ο αρχαιολόγος και
μα είπε πο... ηροφορπισ.

ΛΑΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΙΑΝΝΟΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ



Σε λίγο πήγαμε μίσο και
ο αρχαιολόγος μας είπε για
τις τοιχογραφίες. Μετα παζαρι
λίγο ακόμα και μετὰ φύγαμε.



Γιώργος } 2ο
Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων τάξη }
ΓΓ

Ημέρα εκδρομής: 26-5-2022

Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Την Πέμπτη 26 Μαΐου του 2022
πήγα εκδρομή με το Γ. Η μέρα
μου άρχισε με μεγάλο ενθουσιασμό.
Μόλις έφτασα στο σχολείο ήρθε
ένα δελφινό του Δήμου, με πήκαρε
μέσα και φτάσαρε στο εκκασάκι
του Άγιου Πέτρου. Εκεί μας μίλησε
η μαμά μου και ήια, αρχαιο λόγος.
Μετά έχω με τον φίλο μου
πήγαρε  έρευνηση, όμως δεν
προχώρησα  από γιατί βρόμαγε.
Μετά από  κα  πήγαρε και
γυρίσα  στο σχολείο. Ήταν
μια όμορφη  μέρα!

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΑΒΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΩΝ

Ο Άγιος Παύλος

Ο Άγιος Παύλος γενήθηκε στην Τάρσο, ήταν
Απόστολος και συγγραφέας των κειμένων Βιβλίων της Καινής Διαθήκης.
Ήταν ένα από τις σπουδαιότερες μορφές των Χριστιανιστών
και υποστηρικτής της Διδασκαλίας του Χριστού. Μαρτύρησε
στις 29 Ιουνίου το 68 μ.Χ. στα Ρώμα.
127 λέξεις

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΑΤΑΒΙΒΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΣΑΡΔΗΝΙΩΝ



Ο αγίος Πέτρος Με γένε Βασιλική
και έχω

αγιο πέτρο για τον ΙΡΥ Πλειροφορίες

ο Άγιος Πέτρος γεννήθηκε σε μια περιοχή κοντά στη λίμνη Γεννησαρέτ, όπου με τον αδελφό του Ανδρέα ασκούσαν το επάγγελμα των ψαράδων. Ήταν μαντρεμένος αλλά δεν γνώριζαμε κάτι για τη ζωή του. Στην Ιουδαία ίδρυσε την Εκκλησία της Αντιόχειας και έκανε κηρύγματα, βαπτίσεις και χειροτονώντας επισκόπους σε διάφορα μέρη. Μαρτύρησε, στις 29 Ιουνίου του έτους 64μΧ ή 67μΧ, στο Ιπποδρόμιο του Νέρωνα.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΑΥΒΙΣ
ΔΗΜΟΣ
ΣΑΡΟΝΙΚΟΥ



Αγαπητό μου ημερολόγιο,
σήμερα πήγαμε εκδρομή με το σχολείο, στο εκκλησάκι
του Αγίου Πέτρου και Παύλου. Ήταν πανέμορφο!

Πρώτοι, μάλιστα φτάσαμε στρώσαμε τις ψάθες μας
κάτω και αρχίσαμε να γράφουμε. Μόλις τελειώσαμε το
αφηγητό πήγαμε να παίξουμε σε ένα χωράφι, δίπλα
στο εκκλησάκι. Έπειτα βγάλαμε πολλές φωτογρα-
φίες με τους φίλους μας.

Μετά από λίγη ώρα ήρθε η αρχαιολόγος και
μας έδωσε πληροφορίες για το μέρος που πήγαμε.
Μας είπε ότι ο ναός χρονολογείται από το 790
δηλαδή 1232 χρόνια πριν. Ύστερα πήγαμε μέσα

Μου έκαναν εντύπωση οι θωρακισμένες τοίχοι.
Πώς μπορούσαν να αντέξουν τόσο ώρα
πρόγραμμα πάνω στο τοίχο!!!

Μετά από λίγο βγήκαμε έξω από την
εκκλησία. Αμέσως μετά ήρθε και η αρχαιολό-
γος. Τότε αρχίσαμε να ξαναγραφίζουμε.

Έπειτα από πολύ παιχνίδι ήρθε η ώρα να
φύγαμε κι εμείς. Δεν δάδα ξεχάσω ποτέ αυτή
τη μέρα! Ήταν μια από τις καλύτερες εκδρομές που
έχω πάει! ♡

Λίμνις



Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Αγαπτό ημερολόγιο στις 26-5-2022
πήγα στον Άγιο Πέτρο και έμαθα ότι
χτίστηκε το 1.200. Πάλια το Καλύβια
λεχόντουσαν Πρόσπαλτα. Ο Άγιος Πέτρος
είχε νάρθηκα που πάνω του έγραφαν με
πινέλο προτάσεις ή λέξεις. Στην κόψη του
ήταν ζωγραφισμένοι οι δύο Απόστολοι
και ήταν οι αγαπημένοι των Ρομίων.
Καντά του υπήρχε ένα νεκροταφείο

Σπίρος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ



Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Στο εκκλησάκι του Άγιου Πέτρου - Παύλου πήγαμε μαζί με το Γ2 και περάσαμε πολύ ωραία, ήταν αρχή παιδαγωγείας, ζήσαμε και συζητήσαμε. Μετά ήρθε για αρχαιολόγος και μας έδειξε για το εκκλησάκι. Η κυρία Δήμητρα, Η κυρία Θεοδώρα, Η κυρία Λυδία (που είναι από την βιβλιοθήκη) και η μαμά μου είχαν έρθει για βοήθεια. Αυτά που μας έδειξε η αρχαιολόγος τα σημείωνα σε ψηφιδιά ή στα τετράδιά μου. Όταν ζήτησε πήγαμε μέσα στο εκκλησάκι και ζήτησε τις τοπογραφίες. Όταν βγήκαμε παίξαμε λίγο και φύγαμε.

Περάσαμε

Γιώργος



Αδαπητό μου ημερολόγιο...

Στης 26 Μαΐου του 2022 με το Γίκατο Γ2 πήγαμε στον

Άγιο Πέτρο. Ήταν ένα πολύ όμορφο, μικρό και πολύ

παλιό εκκλησάκι. Εκεί ήταν και μια αρχαιολόγος
που μας μίλησε για την ιστορία της εκκλησίας.

Επίσης κάναμε πιε νικ και παίξαμε μεταξύ μας

Περάσαμε τέλεια. Και μάθαμε πολλά όπως ότι το

εκκλησάκι χτίστηκε το 1259 δηλαδή 790 χρόνια πριν!



-Χρήστος

Σελίδα 15